



Zelfs van de kleinste binnenplaats is een plek te maken om te genieten van bloemen en planten, te ontspannen en vrienden te ontvangen. Een persoonlijk toevluchtsoord, ingericht naar je eigen smaak. Elisabeth Dolleman heeft van deze ommuurde stadstuin in Veere een echte buitenkamer gemaakt.

*tekst en foto's: Modeste Herwig*



WONEN IN DETUIN



**E**lisabeth Dolleman bewijst dat ook van een middelgrote stadstuin een buitenkamer gemaakt kan worden, een tuin om in te wonen. Vijf jaar geleden kocht ze het huisje bij de haven van Veere. De tuin was bestraat met klinkers, in het midden was ruimte voor een karakteristieke oude perenboom. De bestrating werd al snel vervangen door een uitbundige beplanting en twee gezellige terrassen. Direct aan het huis grenst nog een verhoogd terras, via een stenen trap kom je vanuit de keuken in de lager gelegen tuin. 'Vanaf het hoge terras heb ik een fantastisch uitzicht. Ik overzie de hele tuin maar kan ook de oude Grote Kerk van Veere zien en de schitterende Zeeuwse wolkenluchten. Zodra het weer het toelaat leef ik hier buiten in mijn paradijsje', vertelt Elisabeth enthousiast. Onder de perenboom is een terras met een royale eettafel. Elisabeth: 'Ik ben dol op bezoek. In de zomer dek ik de tuintafel helemaal in het groen, of juist helemaal in het roze. We kunnen hier met tien man zitten. Heerlijk om op een mooie zomeravond lang na te tafelen en te genieten van de geluiden en geuren van de tuin.' Tegenover het eet-terras is nog een zonneterasje aangelegd, omringd door bloemen. Een heerlijke plek om even koffie te drinken of een boek te lezen.

### Beplanting op kleur

De beplanting is prachtig op kleur samengesteld. Dichtbij het huis zijn veel bloemen in rozerode tinten te zien. Het zijn voornamelijk rijkbloeiende zomerbloeiers zoals geraniums (pelargonium) en petunia in pot. Ze staan op de stenen trap lekker in de zon. 'Ik hou erg van geraniums', vertelt Elisabeth. 'Er zijn zoveel prachtige kleuren. Meestal krijg ik stekjes van de mooiste planten, ik koop ze dus eigenlijk nooit. Ze bloeien al vanaf april en gaan de hele zomer door.' Naast de opvallend bloeiende geraniums staat een grote zinken badkuip vol hosta's. Elisabeth: 'Hier dichtbij de muur onder de klimhortensia is vrij veel schaduw, en daar houden hosta's van. Het oude bad vond ik op een bric-à-bracmarkt in Tongeren. Ik kijk altijd uit naar fraaie oude potten en bakken, heel geschikt om sfeer te creëren in de tuin.' Aan weerszijden van het zonneterras zijn twee met buxushaagjes omzoomde borders. Hier bloeien in de zomer groengele vrouwenmantel, papavers, roze floxen, violette ooievaarsbek en lichtroze stokrozen. Langs de muur bloeit een heerlijk geurende witte klimroos. De kleuren zijn subtiel op elkaar afgestemd. 'Groene tinten vind ik prachtig in de tuin, ik heb dan ook overwogen om de tuin helemaal in groen, grijsgroen en een beetje wit te houden. Maar ik heb toch behoefte aan kleur om me heen, daarom heb ik besloten er een





Een ruim terras met mooi tuinmeubilair staat bij de meeste tuineigenaars boven aan het wensenlijstje. Situeer een terras waar je veel wilt zitten zoveel mogelijk uit de wind. Misschien is het mogelijk om het terras te overdekken, of een veranda aan het huis of de schuur te maken. Onder een afdak blijft het terras droog en blijft warmte bovendien beter hangen. Het aantal avonden dat je buiten kunt eten wordt hierdoor waarschijnlijk verdubbeld. Zeker als er een elektrisch verwarmingselement aanwezig is. Gebruik voor het afdak bijvoorbeeld dakpannen, doorzichtige kunststofplaten (polycarbonaat) of speciaal weerbestendig doek dat bijvoorbeeld tussen het huis en een pergola gespannen kan worden. Zorg voor een stevige constructie en een goede afwatering. Er zijn ook kant-en-klare systemen te koop. Soms is het nodig om een bouwvergunning aan te vragen. Is er voldoende ruimte in de tuin dan is een tuinhuisje ook een fantastische extra woonplek.

Er komen steeds meer producten om het buiten wonen te veraangenamen, zoals loungebanken met weerbestendige kussens, meubilair in allerlei kleuren, buitenkeukens en zelfs schemerlampen voor op het terras. De tuin wordt zo een verlengstuk van de woning, een buitenruimte om in te wonen, voor zover het klimaat dat tenminste toelaat. Net als bij de inrichting van het huis is het een uitdaging om van deze extra woonruimte iets heel persoonlijks te maken. Kies eerst een bepaalde stijl, bijvoorbeeld modern of landelijk, en kies materiaal dat hierbij aansluit. Het sortiment is zeer uitgebreid, maar beperk het aantal verschillende materialen en kleuren zoveel mogelijk. Zo ontstaat er eenheid in het ontwerp.



echte bloementuin van te maken', zegt Elisabeth. Achter in de tuin heeft ze de beplanting wel heel groen gehouden. In de schaduw van de perenboom hebben bladplanten zoals bonte hosta's het erg naar hun zin.

#### Tuinkamers

Bij de inrichting van de tuin als buitenkamer is het een goed idee om eerst een wensenlijstje samen te stellen. Waar ga je de tuin precies voor gebruiken? Is er veel ruimte gewenst voor een eettafel of juist voor een loungeterras? Bekijk eerst goed waar de zon schijnt op verschillende momenten van de dag. Zo is de juiste plek voor de terrassen al snel bepaald. 'Voor mij was het meteen duidelijk dat ik een echte woontuin wilde hebben. Daarom heb ik bewust verschillende terrassen gemaakt. Een plek om in de zon te zitten, een schaduwplek en een ruim eetterras. Daaromheen heb ik de borders en perken gegroepeerd', vertelt Elisabeth. De verschillende tuinonderdelen zijn duidelijk begrensd met lage haagjes, dat geeft structuur aan het ontwerp. Een transparant gietijzeren hek, meegebracht uit haar vorige tuin, sluit samen met dwars



geplaatste beukenhagen het achterste deel van de tuin af. Zo is er een extra tuinkamer ontstaan. Hier is ruimte voor de afvalbakken en het tuinschuurtje met gereedschap, op deze manier mooi aan het oog onttrokken. Vanuit de woning is er bovendien een heel groen uitzicht ontstaan. De tuinpoort naar de steeg heeft Elisabeth bewust grijsblauw geschilderd. Blauw is een wijkende kleur die diepte suggereert, zo lijkt de tuin wat dieper. Elisabeth: 'Ook al is de tuin niet zo groot, ik geniet er het hele jaar van. Zelfs in de winter is de tuin nog mooi om naar te kijken, vooral als er een laagje sneeuw of rijp over de planten ligt. Vanaf het voorjaar kan ik weer naar buiten om optimaal gebruik te maken van mijn buitenkamer.' 🌿

*Het sfeervolle pand 'Dolfijn' uit 1870 ligt aan de haven van Veere. Op de bovenetage zijn twee charmante gastenkamers plus een badkamer. Logeren bij Elisabeth Dolleman is mogelijk vanaf 1 juli 2010. Neem voor informatie contact op met: Bed & Breakfast Dolfijn, Kaai 103, Veere, 0118-501210, [dolfijn103@hetnet.nl](mailto:dolfijn103@hetnet.nl)*